



Open Monumentendag
2015



VAN SANDER TOT DONAAT

aka 'Van de ene kermis naar de andere'
SNORFtocht #7 - 13 september

Er hing voor die dag wat dreiging in de lucht, maar dat belette 's ochtends en 's middags telkens vijf goedgehumte deelnemers niet om zich onder aanvoering van opperSnorf Herman COLE te wagen aan een interactieve tocht van max 15 km tegen max 15 km/u.

Verzamelplaats was het NMBS-station, waar de deelnemers, keurig met Pasar- of Fietsersbondhesjes om, de nodige instructies meekregen.

Vrijwel stipt om 10.00 en 14.30 en na de gebruikelijke groepsfoto zette het fietsende **Bliksemlegioen XII**, het vermaarde Legio XII Fulminata Antiqua zich in beweging voor een tocht langs kerken en kapellen op het grondgebied van Sint-Niklaas en zijn oostelijke deelgemeente Nieuwkerken, met kunstschilder-glazenier Sander Wijnants (1903 - 1953) voortdurend in het achterhoofd.



Pasar

Dat ging daar over Regus en Donatus, over canadapopulieren en Fie Kapel, over de zegebloementuil bij de eindmeet en het kiezen van het Hazepad, over de architecten Miel en Edwin Foubert, over beeldhouwers Ghisleen en Frans Heirbaut, over de glas-in-loodwereld van Emmy Heirbaut, over Staf Pijl en het *cachot* van Nieuwkerken, over bijenhotels en het Rijk van de Eeuwige Stilte.... We stonden muistil toen Jos D'hollander 'zijn' klokken fijnzinnig liet beieren en toen Agnes Felix vertelde bij het poppenhuis van de opa van Eric Van Haver

Geluksvogels waren de deelnemers van de laatste en lange shift, die wel vier en een half uur duurde: in de Paterssite vielen plots zeer welkome broodjes met ham uit de hemel. De laatste broodjes wogen het zwaarst.

Dank aan Miek Cole, Wendy Bryssinck en Ronny De Mulder voor de goede zorgen.