



# FIETSEN TIJDENS GITTEHOLF

(Verslag SNORF-tocht op 01 juli 2015 om 17.00)

Een loden lucht hing over de Grote Markt van Sint-Niklaas toen vier medewerkers van de Cel Internationale Samenwerking en van de Cel Onderwijs zich voor het stadhuis in het zadel hesen. De Pasar-hesjes stonden hen gewoon beeldig! (Uit vrees voor fysieke inspanningen bij tropische temperaturen hadden twee van hun collega's in extremis afgehaakt. Hadden die maar geweten wat ze voor het fietswiel gingen geschoven krijgen!)

We crossten van 'Polski Smaki' naar de Poolse worsten van Addi. We wuifden naar het beeld van maarschalk Tito, snoven de geur van de Dalmatische grill en werden herinnerd aan de ellende in Nepal. En in het Bobijnhof lazen we de namen van de wereldbevolking van de brievenbussen af. Stonden de Stadszalen van Nonkel Marcel echt hiër?

Welke familienaam past zowel bij een geliefde leraar van de Broedersschool in de jaren '60 als bij zijn lesgevende en jazz-zingende zoon in de Biotechnische als bij zijn poëtisch begaafde kleindochter? (Zijn voormalige tuin is nu een stadsparkje.) Wat heeft pianist Jef Neve met deze stad en heette de hammondvirtuoos in de Nieuwstraat nu Bert Burm of Gaston Burm? Toen onderwierpen de deelnemers zich graag aan de Sint-Niklaasheidstest.... Spreek correct uit: Ei ging van de Kongostraat deur de Papenakkers nor de Mercatorstraat.

Hoeveel plaatsen heeft het Opvangcentrum van het Rode Kruis te bieden? En zouden de bewoners ervan het 'Lied van mijn Land' kunnen aanheffen dat dagelijks door de beiaard uit de stadhuistoren wordt gestrooid? En hoe tel je van 1 tot 5 in het Turks? **U heeft gewonnen!** Weet iemand waarom ooit in de De Castrodreef de 'Ecce Homo'-kapel werd opgetrokken?

Breed-heersend reden we door Kalkstraat/Fietsstraat naar de Houtbriel. Jammer dat het vijvertje voor de Salons droog stond; even pootjebaden was welkom geweest. Wie kan de bioscopen van Sint-Niklaas opsommen en plaatsen? Casino, Renova, ..... maar dan,

mijnheer. *To Key or not to key*. Nadat we een Florentijns Filippo Neri-glasraam hadden bewonderd, dook onze begeleider supermarkt Slavyanka in en verliet ze even later met een brede glimlach .... èn een goed gekoelde fles. 'Plop' deed de kurk van die fles Oekraïense schuimwijn uit de Krim. *Un moment Put(a)in*, een welkome verfrissing met een stukje Snoek toe. We vochten ons door een vierkantje jungle naar het Korea-monument. Volg je nog? We zitten nu in de jaren 1950-1955, toen drieduizend Belgische soldaten voor de UNO naar dat verre Oosten vertrokken. Wereldvrede ! Mir ! Peace ! Pax !

Na twaalf kilometer rustig fietsen reden we om 20.00 de Markt weer op. Communicatie-ambtenaar Jan Smet repte zich over het plein om de wereld kond te gaan doen dat de laatste dagen van *Café Congé* waren geteld. (Verslag Herman COLE)

Verdere vragen: [barondhanis@snorf.yt](mailto:barondhanis@snorf.yt)    Zie ook [www.snorf.yt](http://www.snorf.yt)